

Toine van Peperstraten: 'Dit was een vreselijk moeilijk jaar'

Voor TOINE VAN PEPERSTRATEN was 2020 een jaar met wisselende emoties. Enerzijds verloor hij kort achter elkaar zijn beide ouders, anderzijds liep hij een nieuwe liefde tegen het lijf die hem daarin tot steun kon zijn. Tijdens een door Corendon aangeboden vakantie naar Curaçao vertellen beiden hier voor het eerst over.

Door FRANK WAALS
Foto's FERRY DE KOK e.a.

En verre vakantie samen was er nog niet van gekomen en dus togen **TOINE VAN PEPERSTRATEN** (53) en zijn nieuwe vriendin **RENATE BOMMER** naar Curaçao op het moment dat dat nog mocht.

Ben je weleens op Curaçao geweest?

'Ja, met mijn ex-vrouw en onze kinderen en later nog eens als host van een golftoernooi. Qua klimaat, stranden en accommodaties is Curaçao heel relaxed en de mensen die hier wonen zijn ontspannen. Het is een prima alternatief

voor de koude periodes in eigen land. We hebben Willemstad bezocht, maar zijn ook naar Klein Curaçao geweest, een paradijselijk eiland op twee uurtjes varen van ons hotel (Mangrove Beach Resort, red.), waar we direct aan de kade werden opgehaald en weer teruggebracht. We hebben de prachtigste dieren gezien in dat felblauwe water. Schildpadden, maar ook dolfijnen die een stuk met ons meezwommen. Dat was de lange vlucht (Corendon brengt je er in negen uur naartoe, red.) meer dan waard.'

Zijn de feestdagen belangrijk voor je?

'Zowel sinterklaasavond als kerst is altijd erg belangrijk binnen ons gezin. Zelfs in onze studententijd kwamen mijn twee zussen en ik daarvoor terug naar huis. Toen mijn ouders vijftig jaar getrouwd waren, zijn we met kerst op wintersport geweest. Dat beviel zo goed, dat we dat de vier winters daarna hebben herhaald. Waarom zouden we iets met de koude hand geven als het ook met een warme kan, was hun gedachte. Die erfenis kwam wel een keer, nu eerst genieten van elkaars aanwezigheid. Ik ben een echter doener op

reis en kan niet lang stilzitten. Als ik bijvoorbeeld tussen twee afspraken een gat van anderhalf uur heb, dan nog plan ik daar iets in. Ik vind het lekker om in een bepaalde flow te blijven en mijn hoofd staat nooit stil. Op mijn telefoon heb ik dan ook een to-do lijstje dat ik continu aanvul. Van het sturen van een appje tot het kopen van nieuwe kastfrontjes voor mijn keuken.'

Afgelopen jaar was zwaar voor je, te beginnen met het overlijden van je moeder op 23 december 2019.

'Zij was mijn grootste fan en ze hing geregeld aan de lijn om mijn tv-uitzendingen van commentaar te voorzien. Kerngezond en tachtig jaar oud kreeg ze vanuit het niets een zware hersenbloeding. Reanimeren mocht niet meer baten en misschien was dat maar beter ook. Moet je blij zijn als iemand het redt, maar dan als een kasplantje moet doorleven? Van het ene moment op het andere kwam er een einde aan 55 jaar huwelijk. Dat was een schok en zette mijn leven op z'n kop. Ik weet nog dat mijn zus me belde met de vraag of ik direct naar het ziekenhuis wilde komen, zonder daarbij te zeggen dat ze al was overleden. In de anderhalf uur

daar naartoe, zette ik **Zeg me dat het niet zo is** van **FRANK BOEIJEN** op en maakte ik een snelle kansberekening. Ik wist voor 75% zeker dat ze was overleden. De andere 25% vulde ik in met: nog steeds helemaal mis, maar nog wel onder ons. Naar het nummer van Boeijen kan ik gelukkig nog luisteren. Hij kan nog steeds niet geloven hoeveel mensen daar nog steeds steun aan hebben, zo gaf hij enige tijd geleden aan in mijn radioprogramma. Frank heeft nooit willen vertellen over wie het nummer gaat, zodat iedereen er zijn of haar eigen interpretatie bij kan hebben. **ROB DE NIJS** deed dat ooit wel en vertelde dat hij de inspiratie voor zijn prachtige nummer **Open Einde** haalde uit het overlijden van zijn hond. Dat had ik liever niet willen weten. Daarmee degradeer je zo'n nummer toch een beetje.'

Kerst 2019 zal bizar zijn geweest...

'Eén die ik nooit meer zal vergeten. Rond half twee 's nachts zijn mijn vader en ik naar het ouderlijk huis gegaan en daar hebben we herinneringen opgehaald.

Toine van Peperstraten en Renate Bommer.



Toine met zijn ouders.

Ik geloof dat we om zes uur 's ochtends nog aan de drank zaten. Pa kon maar niet geloven dat ma eerder was gegaan dan hij. Pa kwakkelde meer met zijn gezondheid en had alles al voorbereid voor de dag dat hij zou gaan. Mijn moeder hoefde maar een map open te slaan en alles stond erin. In juni zou ze jarig zijn geweest en dat hebben we groots gevierd. Toen ook nog met mijn vader erbij, in blakende gezondheid en een dag later jarig.'

Op 3 oktober overleed je vader op 82-jarige leeftijd. Je noemt hem jouw grote held.

'Als klein ventje keek ik al tegen hem op. Zoals hij kon autorijden en handig was met klussen maakte indruk. Op latere leeftijd sta je dicht bij elkaar en werd hij een sparringpartner bij belangrijke beslissingen. Hij had de levenswijze die ik nooit dacht te zullen hebben. Om zo'n krachtige man te zien aftakelen, was moeilijk. Eerst lag hij vier weken in het ziekenhuis en sterkte hij bij thuiskomst behoorlijk aan. Daarna belandde hij er opnieuw tien dagen en werd hij snel een broze man. Door corona heb ik hem maandenlang niet kunnen knuffelen, maar dat zette ik twee dagen voor zijn overlijden opzij. Door de morfine heeft hij daar helaas weinig van meegereggen.'

En toen kreeg je ook nog corona.

'Kort na zijn uitvaart liep ik corona op, nadat mijn kinderen het daarvoor al - klachtenvrij - bleken te hebben gehad. Ik ben twee dagen ziek geweest met hoofdpijn en kortademigheid. Omdat ik nu, in principe, een aantal maanden immuun ben, durf ik dit trije naar

Lees verder op de volgende pagina.



Vervolg

Toine

Curaçao wel aan. Het is een fijne afleiding in een jaar dat vreselijk moeilijk is geweest. Vanaf het overlijden van onze moeder tot aan dat van onze vader hebben mijn zussen en ik ons verdriet namelijk een beetje weggedrukt om voor hem te kunnen zorgen. Dat is nu weggefallen en heeft plaatsgemaakt voor geregel, zoals de verkoop van het huis waarin we alle drie zijn opgegroeid.'

Welk overlijden was makkelijker? Het plotselinge van je moeder of het bewuste van je vader?

'Dat is een lastige. Mijn oudste zus vond onze vaders dood lastiger omdat het heel langzaam ging en je hem zag aftakelen. Ik had meer problemen met mijn moeder. Zonder afscheid, heel abrupt, niet meer in staat om nog iets kwijt te kunnen. Een prettige gedachte is het feit dat onze ouders een paar maanden voor mijn moeders overlijden met elkaar spraken over het leven en daarbij tot de conclusie kwamen tevreden te zijn over hoe alles is verlopen. Dat evaluatiemoment hielp mijn vader in de rouwverwerking.'

Wees is een verschrikkelijk woord, maar je bent het. Wat doet dat met je?

'Het besef is er nog niet. Kleine veranderingen vallen me wel op, zoals het niet meer kunnen doorsturen van vakantiefoto's die ik hier maak. Dat was altijd vaste prik. Of het telefoonnummer dat je opgeeft voor noodgevallen. Dat was steevast mijn vader. Zijn nummer en

Renate: 'Cupido schoot me in mijn rug'

'Ik had niet meteen vlinders in mijn buik bij TOINE,' vertelt zijn nieuwe vriendin RENATE. 'Ik vond hem wel een leuke man, maar was helemaal niet met de liefde bezig. Ik fladderde lekker rond en voelde me daar happy bij. Uiteindelijk zijn we toch maar eens een hapje gaan eten en na een gezamenlijke vakantie met vrienden was het ineens wel raak. Ik had kriebels in mijn buik. Ik raakte erdoor in de war. Wat was dit nou? Conclusie: Cupido heeft me in mijn rug geschoten en ik heb het gewoon niet gezien. Het voelt inmiddels meer dan goed. We genieten van het moment, staan beiden heel nuchter in het 'latten', weten op deze leeftijd wat er te koop is in de wereld en daardoor wat we aan elkaar hebben. Hij woont in Amsterdam, ik in Bergen, dus we hebben het beste van twee werelden. Ik ben zeer dankbaar dat Toine mij de gelegenheid gaf om er voor hem te mogen zijn na het verlies van zijn ouders. Dat gaf ons verdieping in de relatie en maakt me nieuwsgierig naar de toekomst.'



onze WhatsApp-gesprekken kan ik niet van mijn telefoon wissen. Toen ik pa op het einde vroeg of hij het fijn vond om snel weer bij ma te zijn, gaf hij aan daar niet in te geloven. Wel hield hij zich vast aan de gedachte dat we hun as binnenkort vermengen en op een mooie, symbolische plek uitstrooien. Als straks het ouderlijk huis van eigenaar verwisselt, raak ik ook die laatste houvast kwijt. De koopcontracten zijn inmiddels getekend, maar de oplevering volgt pas in het voorjaar. Eerst maar eens rustig opruimen en spullen doorzoeken. Dat zal nog genoeg emoties met zich meebrengen.'

Ben je bang voor ziektes?

'Grappig dat je daarover begint.



het verwerkingsproces lang kan duren. Door zo'n heftige start van de relatie leer je elkaar goed kennen en dan kwam de lockdown er ook nog eens overheen. Het was meteen een test.'

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

'Via wederzijdse vrienden. Haar dochter zat in de klas bij een dochter van twee vrienden met wie ik golf en snowboard. In die hoedanigheid kenden we elkaar al een tijdje. We zaten niet te wachten op een relatie. Vrijgezel zijn was wel prettig en zij is pas twee jaar geleden gescheiden. Langzaamaan is het gegroeid



tot wat het nu is. We horen bij elkaar, wonen niet samen en leggen onszelf daarin ook geen druk op. Ik ben gevallen op Renates humor. Daarnaast is ze knap, lief en kan ze zich goed inleven in anderen. We hebben heel andere interesses, maar dat vult elkaar wonderbaarlijk genoeg goed aan. Daarbij weet ze als visagiste hoe om te gaan met de onregelmatige werktijden die ik in mijn werk ook heb. Toch probeer ik daarin tegenwoordig wat vaker op de

rem te trappen. Er is meer dan werk alleen, dat besef ik in deze fase van mijn leven steeds meer. We genieten van de vrije tijd met elkaar en zaken die we delen. Zo hebben we beiden twee kinderen

Je hebt een nieuwe relatie. Is zij nog aan je ouders voorgesteld?

'Mijn vader heeft haar nog wel gezien, mijn moeder helaas net niet. Wel wist ze van haar bestaan af. Renate heeft mij door deze twee moeilijke periodes heen getrokken. Zelf verloor ze zes jaar geleden haar eigen vader, dus ze spreekt uit ervaring. Ze weet dat

Met Corendon naar Curaçao

Corendon heeft sinds kort ook een eigen vijf sterren resort op Curaçao. Onlangs opende langs de kustlijn, en op loopafstand van de beroemde pontjesbrug, het luxe Mangrove Beach Resort waar je je ogen uitkijkt. Wat dacht je van een Food Street met Nederlandse snacks, pizza's, wafels en ijs, luxe kamers, ruime suites en drie zwembaden? Ook gaaf is het aquapark met spectaculaire glijbanen zoals de vrije val, rafting glijbaan, blackhole, multi lane en als klap op de vuurpijl de unieke, avontuurlijke King Cobra. Het resort heeft eigen winkels en een 24-uurs patisseriebar, waar je zelfs midden in de nacht eten en drinken kunt bestellen. Uiteraard geheel inclusief, want met een polsbandje betaal je tijdens je verblijf niets extra's. Bovendien wordt het verfrissende water op je kamer dagelijks aangevuld. Een meerdaags Ultra all-inclusive verblijf boek je al vanaf 999 euro. Ook in Nederland zijn er mogelijkheden om er een paar dagen opuit te gaan. Bij het Corendon Village Hotel beleef je een gezellig verblijf tijdens de Costa Holanda winter Edition. Inclusief All Inclusive Restaurant, knusse bioscoop, indrukwekkende skybar en de ijsbaan onder een echte Boeing 747. Kies je voor het Corendon City hotel, dan geniet je van een 1000 vierkante meter grote vitality spa en wellness waar het hotel om bekendstaat. Ga je ten slotte voor een verblijf in het karakteristieke 4-sterren The College Hotel, dan kun je gebruik maken van de kerst staycation in onze hoofdstad. Acties lopen door tot in het voorjaar, sommige onderdelen kunnen echter gesloten zijn vanwege de lockdown.

in dezelfde leeftijdscategorie.'

Wonen ze nog thuis?

'Mijn dochter KATRIEN (18) nog wel. Mijn zoon DIEDERICK (21) is net verhuisd naar Utrecht, waar zijn sociale leven helemaal tot bloei komt. Sinds de scheiding, tien jaar geleden, zijn ze het sowieso al gewend om een beetje te pendelen tussen verschillende huizen. Dat kon ook makkelijk, aangezien ik destijds slechts anderhalve straat verder bin gaan wonen. Ik vond het belangrijk om hen helder uit te leggen wat de nieuwe situatie was,

gezien hun nog jonge leeftijd toen. Diederick liet aanvankelijk moeilijk zien wat hij ervan vond en Katrien begon meteen te huilen. Dat maakte echter al snel plaats voor gejuich toen ik haar vertelde dat ze er een nieuwe slaapkamer bij kreeg. De eerste nacht slapen ze direct bij mij om hen te laten wennen aan de nieuwe situatie. Het was prettig om na een aantal maanden te kunnen constateren dat iedereen er uiteindelijk beter van was geworden. Ze hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld en weten welke richting ze op willen. Diederick richt zich volledig op animatie, terwijl Katrien volgend jaar misschien journalistiek wil gaan studeren.'

In je eigen werk komen hobby en vakmanschap al jaren samen. Houd je het daarom al zolang vol?

'Dat is echt een zegen. Als je dat voor elkaar kunt krijgen, dan is de scheidslijn dun. In de avonden nog even door en extra energie in je job stoppen is dan niet erg. Tegelijkertijd kan het ook een valkuil zijn, omdat je niet altijd in de gaten hebt dat er thuis ook mensen op je wachten. Dit werk heeft mijn gezinsleven niet altijd even goed gedaan. Ik wilde me ontwikkelen en ertoe doen, maar de laatste tijd weeg ik werk en privé beter af.

Lees verder op de volgende pagina.





Dan maar een keer niet naar die belangrijke wedstrijd. Als jonge dj, en later ook bij **Studio Sport**, noemde de buitenwacht me weleens 'de ideale schoonzoon'. Dat kan een last zijn, maar het is net hoe je het interpreteert. Mijn kracht als presentator is misschien wel de lage irritatiefactor. Kijkers ergeren zich niet snel aan mij, maar hebben op de lange termijn hopelijk wel een betrouwbaar en geloofwaardig beeld van me. Keihard interviewen en iemand helemaal doorzagen, is sowieso niet echt mijn stijl.'

Het jaar 2020 begon je met het voornemen om 'uit je comfortzone te treden'. Is dat gelukt?

'Die uitspraak sloeg op het nieuwe Radio 1-programma **Toine & Stax** dat ik ging presenteren. Ik vroeg mezelf in de twee jaar daarvoor al waar ik nu echt mijn tanden nog eens in wilde zetten en al snel kwam ik uit op mijn grote liefde radio. Toen mij, na het nachtprogramma **'t Wordt nu laat** op Radio 2, dit middagmagazine werd aangeboden, hoefde ik daar niet lang over na te denken. De show mag een wat andere kleur hebben dan de rest van de programmering en ook minder urgente zaken uit het nieuws behandelen. Het jagen op het harde nieuws voert bij ons niet de bovenaan. Wij focussen ons meer op de verhalen achter het nieuws. Ook als **DIONNE STAX** en ik onverhoopt zelf een keer onderwerp van het nieuws zijn, dan zullen we dat op een speelse manier bespreken. Toch trekken we ergens wel de grens aan de mate waarop we ons persoonlijke leven in het programma integreren. Je moet weten tot hoever je daarin kunt gaan.'