

Hitmiljonair René gaf het zijn zoon niet cadeau

PRIVÉ
EXCLUSIEF

Danny Froger:

'Ik moest flink werken voor mijn geld!'



René en Danny Froger.

Met 'Welkom in mijn leven' levert DANNY FROGER opnieuw een kneiter van een single af, waarmee hij aan toont muzikaal te zijn gegroeid en volledig op eigen benen te kunnen staan. Ook thuis stond hij voor een nieuwe uitdaging met de komst van een dochtertje. Met Corendon genoot de zanger, samen met vrouw en kind, van hun eerste verre vakantie als gezin en geeft hij een bijzonder inkijkje in zijn jeugd en zijn eerste baantje... in het slachthuis.

Door FRANK WAALS
Exclusieve foto's © 2020,
WEEKBLAD
PRIVÉ/
FERRY
DE KOK



ANP

Dat optreden voor volle zalen momenteel is uitgesloten, is vervelend, maar het geeft DANNY FROGER (32) en zijn vriendin ANN DOMINIQUE WILTEN (30) wel de gelegenheid om elke minuut in het nog jonge leven van hun dochter FALLON (1) mee te maken. De lange vlucht van negen uur naar Curaçao doorstond de kleine meid met vervoer. Ze lachte continu naar de tientallen passagiers die even gedag kwamen zeggen.



Danny Froger met zijn vriendin Ann Dominique en hun dochter Fallon.

Het is Fallons eerste bezoek aan het eiland, maar jullie zijn hier al vaker geweest.

Ann: 'Twee jaar geleden hebben we samen Curaçao al eens bezocht en het is geen straf om er nu met z'n drieën terug te keren. De

stranden zijn lekker en het water is op sommige plekken net zo blauw als in de advertenties. De temperatuur is met z'n tweeën lekker, minder benauwd dan in Nederland. Bovendien is het eten fantastisch. Onder een palmboom op Mambo Beach, in de Zanzibar of in het onlangs geopende Mangrove Beach Hotel,

waar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat iets te eten en te drinken te vinden is. Er is zelfs een 24-uurs-bar.'

Danny: 'Dit is voor mij vakantie vieren. Bij het ontbijt denken waar je gaat lunchen, je tijdens de lunch afvragen waar je 's avonds gaat eten en tussendoor lekker bakken op het strand of aan het zwembad. Al houd ik meer van dat laatste en Ann van dat eerste, dus voor je het weet lig je gescheiden. We zijn beiden geen avonturiers die een heel land willen ontdekken, maar komen echt om de batterij op te

laden. Dat is in dit resort van Corendon wel gelukt.'

Je dochter zal jou nooit anders kennen dan als zanger, maar zo ben je niet begonnen.

'Je moest eens weten wat ik hiervoor gedaan heb. Op mijn zestiende stopte ik met school en de ochtend erna stond mijn, inmiddels overleden, stiefvader MARTIN al naast mijn bed: 'Als we niet meer leren, dan gaan we aan het werk. Jij gaat mee naar de vet-smelterij!' Stond ik daar, als mager jochie tussen allemaal beulen met

grote klauwen en dikke nekken. Wat had ik daar in hemelsnaam te zoeken? Toch heb ik er een jaar lang de tijd van mijn leven gehad en zou ik het zo weer doen. We zaten in de veesector, dus van koeien-, varkens- en schapenkoppen tot darmen en poten, alles kwam voorbij. Soms kwamen mensen op het terrein een kijkje nemen en hingen ze na vijf seconden al brakend boven het toilet. Toen ik eenmaal van het werkende leven had geproefd, wilde ik niet meer terug de schoolbanken in. Handen uit de mouwen paste mij

veel beter. Later ben ik serieuzer muziek gaan maken en kwam ik onder andere in café Bolle Jan in Amsterdam terecht.'

Van vet-smelter naar volkszanger, maar nu wel even in een ander ritme.

'Door corona is natuurlijk alles anders. Een week heb ik depressief op de bank gelegen. Ik hoor het wel weer als er een optreden door kan gaan, jongens. Het is niet anders. Maar ik heb een vrouw

Lees verder op de volgende pagina.



Eerste baan als vet-smelter zal hij nooit vergeten

PRIVÉ EXCLUSIEF



Vervolg
**Danny
Froger**



en kind thuis en zo'n crisis hakt er wel in. De eerste klappen kunnen we wel opvangen, maar deze situatie moet natuurlijk niet nog een jaar extra gaan duren. Toen ik het negatieve gevoel losliet, lukte het om aan andere dingen te gaan denken, zoals een documentaire, het aannemen van presentatieklussen op tv en het opzetten van een nieuw platform

voor artiesten. Samen met een aantal anderen werken we aan een soort Netflix voor de muziekwereld, daar ga je nog van horen.'
Een kind krijgen ging bij jullie niet vanzelf...
Ann: 'Anderhalf jaar lang werd ik niet ongesteld en dacht ik continu dat het raak was, maar steeds bleek dat niet het geval. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een

alternatieve therapie waarbij Danny zijn levensverhaal moest vertellen en vervolgens dagelijks pilltjes onder zijn tong moest leggen. Hij zag daar helemaal niets in, vond het totale onzin, maar gek genoeg was ik daarna binnen een mum van tijd zwanger. Net op het moment dat we het idee van een kindje een beetje hadden losgelaten. Van het continu hopen op een wonder word je gek.'
Danny: 'Ik wilde eerst niet geloven dat het toch was gelukt. Ik heb Ann wel zes keer teruggestuurd naar de apotheek om een nieuwe test te halen.'

Acht jaar geleden vertelde je ons wel zes kinderen te willen.
Danny: 'Nou, daar ben ik van teruggekomen! Ik zou er nooit meer dan twee willen. Mochten we, door bijvoorbeeld een tweeling, toch op drie uitkomen, dan gaan we voor een vierde. Drie is toch 'net niet.'
Ann: 'Een broertje of zusje voor Fallon zou leuk zijn, maar eerst wil ik trouwen. Dat was

sowieso het plan voordat we ouders zouden worden. We kochten echter een nieuw huis, werden



onverwacht zwanger en toen kwam het verbod op grote bruiloften. We wachtten daarom nog even.'
Danny: 'Ann heeft in haar hoofd wat iedere vrouw heeft: een groot feest, een mooie jurk, een taart, vrienden, familie, alles erop en eraan. Zodra het allemaal weer kan, gaan we ervoor.'
Ann: 'Maar eerst een aanbod. En dan wel een beetje romantisch. Niet thuis aan de keukentafel.'
Danny: 'Mij kennende zal het wel weer in de soep lopen. Ik ben af en toe echt een botte boer. Ik zal er alles aan doen om haar te vragen op het moment dat ze het 't minst verwacht. Daarna: doorpakken. Vragen betekent binnen een jaar trouwen. Het hebben van een kind samen vind ik een grotere verbintenis dan een huwelijk. Je kunt altijd van elkaar scheiden en met geld over en weer gooien, maar door een kind blijf je altijd aan elkaar verbonden. Als ik zie hoe zij met Fallon omgaat en het steeds maar volhoudt, dat is echt absurd. Alsof ze al handenvol andere kinderen heeft grootgebracht. Met mijn geduld waren



want het gaat allemaal redelijk vanzelf. Daarom woonden we ook na anderhalve maand al samen. We kroppen irritaties niet op, gooien alles eruit en laten elkaar vrij. Als ik na het voetballen nog even de kroeg in wil, is dat geen probleem. Je hebt van die vrouwen die daar enorme heisa om maken, maar zo zit het bij ons gewoon niet in elkaar.'
Ann: 'We hebben geen moeilijk momenten gekend. Alhoewel, met die tatoeage was ik niet zo blij...'

Vertel...

Danny: 'Ik wilde het complete verhaal van mijn favoriete film *Gladiator* op mijn rechterarm laten zetten en begon bovenaan op mijn schouder. Ik zat al in de stoel van de tatoeëerder in Geldrop toen Ann belde. 'Als je 'm afmaakt, ga ik bij je weg,' zei ze. Wat moest ik nu? Mijn schouder was al af. Ik bedacht snel iets waar ik Ann wel blij mee zou maken. *Een paard!* riep ik! *Gooi er maar een paard onder.* Dus nu heb ik een paard, op die plek. Ann is gek op paarden, net als Fallon. Zij hinnikt ernaar en geeft er soms een kusje op. Ikzelf ben allergisch voor die dieren, maar niet voor een tatoeage. Twaalf uur lang heb ik in die stoel gezeten om het in één sessie af te krijgen, maar toen Ann het zag, besloot ze meteen om aan de andere kant van het bed gaan liggen.'



René en Natasja.

vindt dit het mooiste dat er is. Hij is heel consequent met Fallon, wat goed is, en in mijn ogen een HEEL GOEDE VADER.'
Danny: 'Hoor je dat? Zet dat maar in hoofdletters!'
Je vader RENÉ en zijn vrouw NATASJA zijn ruim dertig jaar samen. Een mooi voorbeeld voor jullie?
Danny: 'Zoals het er nu uitziet gaan we dat makkelijk halen. We hebben weleens discussies, maar nooit echt ruzie. We hoeven weinig aanpassingen naar elkaar te doen,

Surprise!

Speciaal voor de 25ste verjaardag van **DANNY**'s broer **MAXIM** regelden **RENÉ** en **NATASJA FROGER** twee extra tickets naar Curaçao. Vriendin **SHAYNA** (21) werd op de hoogte gesteld, maar moest lang haar mond houden. 'Dat was ontzettend moeilijk, maar uiteindelijk is het me toch gelukt. De week voor we vertrokken, kreeg hij het te horen. Hij was hartstikke blij,' aldus het model dat eerder vier jaar een relatie had met **QUINCY KLUVERT** (23). Maxim kende ze al vijf jaar als vrienden, maar ze zaten beiden nog in een andere relatie. Inmiddels zijn ze al enkele maanden dolgelukkig met elkaar. 'Ik vond haar stiekem altijd al prachtig,' verklaart Maxim.



Maxim en Shayna.

Lees verder op de volgende pagina.



Vervolg
**Danny
Froger**

Zo hoefde ze 'm tenminste niet te zien. Misschien moet ik aan de andere kant nu maar 'slaap lekker' laten tatoeëren, hahaha.'

Maar daar staat ook al wat!

'Op die plek staat mijn geboortedatum in romeinse cijfers. Ooit eens laten zetten met vrienden op het Leidseplein. Toen mijn vader die tattoo ontdekte, heeft hij ook twee weken niet met me gesproken.'

Ann: 'Inmiddels kunnen we erom lachen, want ook zo'n discussie gaat voorbij. Ik denk dat ik alleen in mijn zwangerschap wat vaker dan gebruikelijk op hem heb afgereageerd. Dat kwam dan door de hormonen en verdween weer toen de kleine er eenmaal was.'

Je hebt de geboorte half zelf gedaan.

Danny: 'Toen Fallon er al voor de helft was, vroeg de verloskundige of ik het laatste deel wilde doen. Ik schrok daar niet van, want ik had die hele dag al heel geïnteresseerd met alles meegekeken. Ik liep zelfs met apparatuur door de gang omdat er dat weekend een personeelstekort was. Geen probleem, dan helpen we toch een handje. De geboorte, het doorknippen van de navelstreng, alles beleefde ik in een roes.'

Ann: 'Bij thuiskomst heeft hij ook haar eerste luiert verwisseld. Ik vond het nog wat eng. Ze was nog zo klein en zwak.'

Danny: 'Zo fragiel was het allemaal niet. Ik heb gezien hoe ze eruit kwam. Meteen die benen de lucht in als een halve acrobaat. Nu ze wat ouder is, blijkt ze nergens bang voor. Ze klimt om de haverklap op onze chowchow **SJAAK**, trekt aan z'n oren en voert hem plakjes worst. Ook andere hon-

PRIVÉ
EXCLUSIEF

den, katten en zelfs volwassen paarden knuffelt ze. We hebben echt een apart geval.'

Vaders zijn meestal extra beschermend voor een dochter. Hoe ben jij als vader als Fallon straks een jaar of zestien is?

'Dan staat papa met een knuppel achter de deur. Ik merk nu al bij mijn nichtje van veertien dat het langzaam begint te branden. *Wacht jij nog maar even met jongens*, denk ik dan. Uiteindelijk zal alles wel op z'n pootjes terechtkomen, zolang je maar open en

eerlijk naar elkaar bent. Dat zei mijn moeder mij ook altijd. Ze had liever dat ik alles gewoon thuis deed dan ergens stiekem in een steeg. Ik hoop niet dat Fallon foute vrienden op haar pad tegenkomt en een of andere gekke rebel wordt, maar ook daarin kun je je kind tot op zekere hoogte beschermen. Zo kiezen we bijvoorbeeld heel bewust een school voor haar uit, in plaats van automatisch te gaan voor de school om de hoek. Laat haar verder maar vooral nog even genieten van het kind zijn. De rest komt later wel. We grappen weleens dat die van ons later gaat trouwen met **ANGELITO** (4), het zoontje van **JOHN WEST** (32). En wie weet komt ze op een dag met de staart tussen de benen thuis omdat ze iets moet vertellen. Dat deed haar vader immers ook al op jonge leeftijd. Zo zat ik al op mijn zesde in de auto bij mijn moeder en mijn gezicht vol met roetvegen, glashard te ontkennen dat ik een fikkie gestookt had. Je rook het echter aan alle kanten, dus er was geen ontkennen aan.'



De tattoo die zijn Ann Dominique hem VERBOOD

Met Corendon naar Curaçao

Privé vloog in negen uur naar de andere kant van de wereld, waar je op straat nog steeds in het Nederlands kunt worden aangesproken. Onze eigen taal is, naast Papiaments, namelijk de voertaal op Curaçao. Je kunt er onbezorgd vakantie vieren in het spiksplinternieuwe Corendon Mangrove Beach Resort. Dit enige 5-sterrenresort op het eiland wordt aan drie zijden omringd door een mangrovebos dat bijna nergens anders in het Caribisch gebied te vinden is. Voor de deur ligt het heerlijke privéstrand met uitstekende duikmogelijkheden door de pier en het wrak op de zeebodem, een eigen duikcentrum en diverse watersportmogelijkheden. Vanuit het 24-uurs Ultra All Inclusive hotel loop je gemakkelijk naar het centrum van Willemstad en de historische, natuurlijke haven. Het ritme op Curaçao ligt wat lager. Ideaal om de batterij weer even op te laten. Een meerdaags Ultra all-inclusive verblijf boek je al vanaf 999 euro.

