

Onassis betaalde 3 miljoen voor huwelijk met Jackie

**KENNEDY'S
WILDEN
VAN DURE
WEDUWE AF...**

Jackie Kennedy verbaasde vriend en vijand door na de moord op haar man, president John F. Kennedy, te trouwen met de Griekse miljardair Aristoteles Onassis. In een onlangs verschenen boek wordt onthuld dat de Kennedy's van dure Jackie af wilden en dat ze haar in feite 'verkocht' hebben aan de Griekse scheepsmagnaat. Hoe kon het zover komen?

DOOR FRANK WAALS FOTO'S GETTY, REPORTERS, SUNSHINE

Een nieuw licht op een van de meeste bijzondere liefdesgeschiedenissen uit de vorige eeuw. In het kortgeleden verschenen boek *After Camelot* van J. Randy Taraborrelli wordt beschreven hoe de Kennedy's hebben onderhandeld met de Griekse miljardair Aristoteles Onassis over zijn huwelijk met de weduwe van de in 1963 in Dallas vermoorde Amerikaanse president. Het huwelijk van 39-jarige Jackie en de 62-jarige miljardair baarde destijds veel opzien. Niemand snapte hoe de populaire voormalige Amerikaanse First Lady



Ari en Jackie Onassis na het feestje ter ere van Jackie's veertigste verjaardag.

haar jawoord kon geven aan een man die niet alleen veel ouder was, maar ook nog zeer omstreden. Uit het boek blijkt dat het vooral om geld ging. De Kennedy's betaalden Jackie een jaarvergoeding waar ze nauwelijks van kon rondkomen, aangezien ze een gat in haar hand had. En Ari Onassis wilde een vrouw die hem aanzien gaf. Als echtgenote van Onassis, die toen werd gezien als de rijkste man ter wereld, zou ze zich allies kunnen permitteren wat haar hartje begeerde.

Aan het huwelijk gingen flinke onderhandelingen vooraf en uit de stukken komt naar voren dat de Kennedy's Jackie duur hebben verkocht. Ted Kennedy, broer van Jackie's overleden man John, hielp de twee als haar advocaat zelfs bij het regelen van de papieren voor deze regeling en het huwelijk tussen beiden, zo valt te lezen in de tweede schokkende familiebiografie van J. Randy Taraborrelli.

Het eerste contact tussen Jackie en Onassis ontstond omdat die laatste gefascineerd was door de presidentsweduwe en Jackie zélf het zat was om alleen te zijn. Jackie verloor haar man, president John F. Kennedy, door een aanslag op hem in 1963. Tijdens een rondrit in een open auto door Dallas (Texas) maakte een kogel een einde aan zijn leven. Ruim vijf jaar bleef ze single, maar op een gegeven moment had ze meer dan genoeg van het vrijgezellenbestaan en de toelage van 'slechts' 175.000 dollar die ze jaarlijks ontving van de machtige en rijke Kennedyfamilie.

John en Jackie Kennedy met hun kinderen John Jr. en Caroline.



Daarnaast ontving de voormalige First Lady van Amerika ook jaarlijks een weduwepensioen van 10.000 dollar, maar aan dat bedrag had ze niet voldoende. Jackie wilde meer! Zeker toen de Kennedy's opperden Jackie's toelage terug te schroeven, zinde ze op een ander plan. Tegenover haar zaakwaarnemer Steve Smith, die ook haar financiën beheerde, gaf ze destijds te kennen: 'Ik ben eraan gewend geraakt mooie dingen te krijgen, dus die koop ik dan ook. Ik hou van deze dure levensstijl en ik ga niet met minder genoegen nemen, waardoor ik die levensstijl moet veranderen. Ik wil het gewoon niet!'

Voorstel

En daar was, halverwege 1968, dan opeens Aristoteles Onassis, die Jackie voorstelde haar een flink hoger jaargeld toe te kennen als de twee zouden trouwen. Jackie

vroeg er niet om, maar ze wees zijn voorstel evenmin af', stelt auteur Taraborrelli. 'Jackie was dol op het uitgeven van geld en bleef voortdurend gefocust op het onderhouden van een dure levensstijl voor zichzelf en voor haar kinderen Caroline en John F. Kennedy junior.' Door haar huwelijk met Onassis steeg Jackie's bankrekening aanzienlijk. De zakenman stelde voor om zijn nieuwe vrouw in één keer 1,5 miljoen dollar

wenselijk achtte de bruiloft in Amerika te laten plaatsvinden. Zij zaten niet op een groot media-spektakel te wachten', zegt de schrijver van het opzienbarende boek. Onder anderen Bobby Kennedy - die dat jaar in de race was voor het presidentschap, maar nog vóór de verkiezingen werd doodgeschoten - liet zich verscheidene keren negatief uit over de scheepsmagnaat. 'Hij is een slang en zal dat ook altijd blijven.

Ik begrijp niet wat Jackie in hem ziet', zo zei hij. Het derde Jackie echter niet. Zij zag (nog meer) dollartekens in haar ogen en reisde, samen met Teddy Kennedy, af naar Griekenland. Na de eerste eis van 10 miljoen dollar kwam het stel uiteindelijk tot een akkoord van 3 miljoen dollar, plus een maandelijkse toelage van 30.000 dollar

belastingvrij. Haar twee kinderen ontvingen ieder ook nog eens een bedrag van 1 miljoen dollar. Of Jackie echt verliefd was, zullen we nooit weten, maar haar tijd met Onassis lijkt voor Jackie een staaltje van zakelijke liefde, ook al noemde Onassis zijn gulle bruidsschat een 'eeuwenoude Griekse traditie'. Vijf dagen na het akkoord trouwden Jackie en Onassis op een Grieks privé-eiland. Het Amerikaanse volk bleef verbijsterd achter en een krant schreef

'Ze hield van hem, maar verliefd was ze niet'

te betalen. Vreemd genoeg stelde Jackie haar voormalige zwager Teddy Kennedy aan als advocaat. In augustus 1968 vloog ze met hem naar Griekenland om de financiële zaken te regelen. Hieruit bleek wel dat van echte liefde geen sprake was. 'Ik geloof wel dat Jackie van Onassis hield, maar verliefd was ze niet', aldus Taraborrelli. 'John's broer Teddy was vooral meegekomen naar Griekenland om Jackie te ondersteunen en om Onassis duidelijk te maken dat de familie het niet



John Kennedy jr. kwam samen met zijn vrouw Carolyn Bessette om bij een vliegtuigongeluk in 1999.

zelfs op de voorpagina: 'Jackie, hoe kon je?'

Koninklijke familie

Met zo'n vreemde start van het huwelijk kon het niet anders dan een keer misgaan. Zes jaar na het jawoord was een scheiding al aanstaande. Jackie, als de dood haar nieuw verworven rijkdom weer kwijt te raken, probeerde er alles aan te doen om haar vermindering in toelage tot 200.000 dollar per jaar tegen te houden. En dat lukte haar

ook. Net voordat de advocaten van Onassis het papierwerk van de scheiding rond hadden, overleed de zakenman aan een spierziekte. Zijn erfenis kwam in handen van zijn dochter Christina, maar niet voordat Jackie zichzelf een deel van het fortuin had toegeëigend. Ze ontving 25,5 miljoen dollar in een keer, plus 150.000 dollar toelage per jaar voor de rest van haar leven. Ze belegde haar geld goed. Samen met haar nieuwe man, Maurice Tempelman, met wie ze enkele jaren later trouwde, bouwde ze haar fortuin uit tot een bedrag van tussen de 100 en 200 miljoen dollar. Alle rijkdom bracht haar overigens weinig geluk. In 1993 stelden doktoren bij haar lymfklierkanker vast. Jackie Kennedy stierf uiteindelijk in mei 1994 op 64-jarige leeftijd. Haar zoon John F. Kennedy jr. kwam vijf jaar later om tijdens een vlucht met een door hem bestuurd sportvliegtuigje. Hoewel de Kennedy's als de 'koninklijke familie' van Amerika worden gezien, is de familiegeschiedenis doordrenkt met tragedies waarin vele telgen vroegtijdig hun dood vonden. Op 16 mei 2012 werd een nieuwe zwarte bladzijde aan de familiegeschiedenis toegevoegd toen Mary Richardson Kennedy, gewezen echtgenote van Robert Kennedy jr., dood in haar huis werd aangetroffen. Ze had zich opgehangen. Ze liet vier minderjarige kinderen achter.



Weer een drama voor de Kennedy's. De begrafenis van Mary Kennedy, die deze maand zelfmoord pleegde.