

Celebrity Favourites

Altijd leuk: een kijkje in de keuken van bekende mensen. Wat zijn hun eigenaardigheden, wat doen ze graag, wat absoluut niet en op welke manier komen ze de dag door. Frank ging voor je op onderzoek uit en kreeg een blik vol BN'ers zover om hun diepste geheimen met je te delen!

Gerard Joling

We zien Gerard nooit lezen, maar als hij het doet dan duikt hij in de biografie van André Hazes of in het boek *De 7 eigenschappen van effectief leiderschap*. Heeft onze volkszanger soms politieke toekomstplannen? Het is natuurlijk wel te raden dat hij graag naar SBS6 kijkt. Dit doet Geer dan het liefst met een bordje Sushi of Yakatori op schoot. Ook *De Wereld Draait Door* staat bij meneer Joling vaak aan en om de kilo's van al dat aziatische voedsel er weer af te krijgen doet hij aan fitness en hardlopen. 'Eigenlijk is dit wel het laatste wat ik over mezelf kwijt kan', zegt Geer. 'Is er dan nog iets wat iemand niet weet over mij?'

Robert Jensen

'Vlak voordat de deuren van mijn show openen en ik het programma binnenstap drink ik altijd een blikje suikervrije Red Bull. Meestal loopt de leader van het programma dan al dus ik krijg hem nooit helemaal op'. Verder drinkt de talkshowhost dagelijks Spa Rood. Na elke uitzending staan er in zijn auto standaard twee flesjes voor hem klaar. Een van Robert's favoriete nummers van dit jaar is de single 'Uit Elkaar' van Yes-R. Hij draait hem regelmatig.

Kelly

Big Brother Kelly heeft voor de zomer haar billen laten vergroten dus waarschijnlijk houdt ze van lekkere kadetjes. Deze moet je dan ook goed verzorgen, voor Kel geen probleem want in haar badkamerkastjes staat altijd een fles Zwitsal. Christian Dior is het merk om het helemaal af te maken en Jean Paul Gaultier zorgt voor Kelly's finishing touch. Stappen doet ze overal, maar een van haar vaste honks is cafe Musk in Hilversum. 'Ik hang ook een religie aan', beweert Kel. 'In een wereld van demonen is de engel de boef'. Wat je hier precies mee bedoelt moet je ons toch eens komen uitleggen, Kelly!'

Herman

Ach, die Herman Berghuis toch. Door zijn jaarlijkse afgang in *Idols* en Jensen, die hem steeds maar weer uitnodigt in zijn programma, kennen we hem na al die tijd nog steeds als 'die *dancer*'. Herman kan ons een hoop vertellen wat wij nog niet weten. Zo is een van zijn favoriete spots Theehuis Bos. 'Ik zit er graag en lees er dan op m'n gemak de *Quest*, *Veronica Magazine* of de laatste roddels uit de gossipladen. Mijn helden zijn Bart de Graaff, Marco Borsato, Mika en Johan Vlemmix. Op televisie stem ik altijd af op *TMF Reaction*.'

Wouter Bos

Vice-premier Bos vinden we elke derde dinsdag van september met een koffertje in de hand. Nog zakelijker ziet hij eruit met zijn verzameling stropdassen, waarvan hij het eigenlijk haat ze te moeten dragen. Eenmaal thuis kookt hij graag en eet hij het liefst vegetarisch. 'Er moet dan geen vlees in zitten', zegt Wouter. 'Verder ga ik graag diepzeeduiken tussen gevaarlijke haaien. Om hier ver voor te moeten reizen vind ik geen probleem, zolang ik maar niet op campings hoef te overnachten. Veilig thuis luister ik graag naar Robbie Williams of Coldplay en kijk ik op televisie naar Ali-G. Mijn helden zijn ex-Feyenoorder Dirk Kuyt en oud-premier Joop den Uyl. Als ik uitga zit ik in café 't Sluisje.'

Kim Feenstra

Als er iets is dat niet op Kim's favourites lijstje voorkomt dan is het wel kou. 'Ik word al chagrijnig als ik een berg met sneeuw zie. Geef mij maar een gezellig avondje met veel mensen in een warme blokhut. Ook drink ik graag warme chocolademelk of een lekkere glas whiskey.' Bij alleen drinken blijft het niet voor Kim. Ze paft per dag ook aardig wat sigaretten weg en dat begint ze nu te merken. 'Ik ben tegenwoordig snel buiten adem tijdens het tennissen of joggen. Mijn hart lijkt dan af en toe op hol te slaan en dat is niet goed. Ik sla van mezelf namelijk al vaak genoeg op hol.'