

DEFINITIEVE STREEP DOOR KINDERWENS

# Het BABYDRAMA van Brigitte Nijman

Brigitte Nijman is niet meer de vrouw die ze een aantal jaren geleden nog was. De zangeres is nu dolgelukkig met haar man Robert Veuger. 'Nu weet ik pas echt wat verliefd zijn is', vertelt ze in een openhartig gesprek met Weekend aan het strand van Ellat. De blonde moest van ver komen voor dit geluk. Een dieptepunt in haar leven is echter haar onbeantwoorde babywens. 'Zowel via de natuurlijke als de onnatuurlijke weg heb ik het geprobeerd. Het is ons niet gelukt en nu stop ik ermee.'

DOOR FRANK WAALS FOTO'S MARIO NAP

**M**oedig, zo mogen we Brigitte Nijman (42) en haar man Robert Veuger wel noemen. Nadat zwanger worden via de natuurlijke weg er voor het stel niet in zat, besloten ze de mogelijkheid om via zogenoemde IVF-behandelingen alsnog vader en moeder te worden met beide handen aan te grijpen. Zowel voor Robert, die al gesteriliseerd was, als voor Brigitte waren de behandelingen pijnlijk en zenuwslopend. Afgelopen voorjaar besloot het koppel zichzelf een deadline te stellen en de komst van een eventuele baby nog een jaar te geven. Na verwoede pogingen moesten ze nu echter constateren dat ook de afgelopen maanden geen succes brachten. En daarmee wordt definitief een streep gezet door de kinderwens van Brigitte en Robert.

Weekend reisde met de twee af naar Israël, waar het nog immer

verliefde stel nog één keer hun verhaal doet. Om daarna, hoe pijnlijk ook, het (baby)boek voorgoed te sluiten. 'We waren er helemaal klaar voor om ouders te worden', aldus Brigitte ontspannen aan de rand van het zwembad. 'Alle voorwaarden voor een knus gezinnetje waren er. Een nieuw kindvriendelijk huis aan het Amsterdamse IJ en wij als ouders overlopend van liefde die we de kleine konden geven. Alleen, de baby kwam maar niet. Daar werden we op den duur wanhopig van. Toen ik jonger was, wilde ik nooit met alle geweld een kindje, maar sinds Robert drie jaar geleden in mijn leven kwam, kon ik eigenlijk niet meer wachten. Toen zwanger worden via 'de normale weg' niet lukte, begonnen we uiteindelijk met IVF-behandelingen.' De zangeres zag erg op tegen deze voortplantingstechniek, waarbij geprobeerd wordt de bevruchting buiten het lichaam tot stand te



bringen. Om de vruchtbaarheid te vergroten, krijgt een vrouw daarbij extra hormonen toegediend. 'Dat is geen pretje', vertelt Brigitte. 'Je hebt je eigen hormonen al en als je er dan ook nog eens een dotje bij krijgt, is dat wel even een zware dobber. Daarnaast was Robert al gesteriliseerd, dus moest er bij hem 'even' een biopsy uitgehaald worden. Een ontzettend pijnlijke

operatie is dat. Maar hij had het er graag voor over. Drie keer zelfs, want zo vaak hebben we het geprobeerd.' Robert haakt in. 'Eigenlijk is het ook een rare manier van kinderen krijgen. Wij waren heel erg bezig met baby's maken, terwijl het normaal gesproken zo moet gaan dat het je overkomt, als een prachtig geschenk. Begrijp me

'ONS HONDJE MOOS IS NU ONS KINDJE'

niet verkeerd, het is goed dat deze kunstmatige vorm er is, want het zou ook ons geholpen kunnen hebben. Maar langdurig en pijnlijk is het allemaal wel.'

## Punt

Na drie mislukte pogingen besloten Brigitte en Robert de handdoek in de ring te gooien. Voor Brigitte extra vervelend, aangezien zij nooit eerder moeder werd. 'Jarenlang stond het krijgen van een kindje bij mij niet op nummer één en nu ik het wel wil, lukt het me niet. Soms denk ik wel eens: is dit mijn straf?', zo vertelt Brigitte. 'Toch is het een juiste beslissing er nu mee te stoppen. Het hele traject is zwaar, net als alle teleurstelling. Alleen kan mijn moeder het moeilijk aanzien dat het me uiteindelijk niet gelukt is.'

Familie is alles voor moeder en dochter. Bijna vier jaar geleden werd het zusje van Bri, zoals Brigitte door vrienden genoemd wordt, erg ziek en kort daarop overleed haar vader. Mama let daarom, nog nadrukkelijker dan vroeger, op haar 'kleine meisje'. Brigitte: 'Mijn moeder weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om een baby in je buik te voelen. Zij wilde gewoon zo graag dat ik ook zou meemaken wat zij heeft ondervonden. Vaak vond ze me eenzaam zonder kindjes, maar sinds Robert in mijn leven is denkt ze dat gelukkig niet meer.' Man Robert heeft wel al twee dochters, uit een eerder huwelijk. Merel van 15 en Pleun van 13. Als plaatsvervanger van de baby, zoals Brigitte en Robert het zelf noemen, kochten ze hondje Moos. Een schattig klein 'boomertje' van tweeënhalf jaar. 'Moosje is echt ons kindje geworden en met name Bri is er gek mee', zo weet Robert. 'Dat zij een plaatsvervanger is van de baby is niet gek om te zeggen, want zo zien wij het





echt. Ze gaat overal mee naar toe en als we ver op reis moeten dan logeert ze bij oma. Oftewel, mijn schoonmoeder.'

'Moosje is gewoon mijn kind', lacht Brigitte. 'Ik zet haar in de auto, doe de gordel om en breng haar dan naar mijn moeder. Als ik haar daar dan achterlaat, moet ik soms wel even een traantje wegpinken. Gelukkig word ik tijdens mijn afwezigheid telefonisch op de hoogte gehouden. Wat ze doet, waar ze zit en wat ze eet. Heel fijn vind ik dat.'

#### Ware liefde

Het interview wordt ruwweg onderbroken als een bediende van het luxe hotel aan het strand, waar het stel op uitnodiging van vliegmaatschappij Corendon verblijft, drie grote glazen bier over Brigitte heen laat vallen. Tijdens zijn wandeling van de bar naar ons tafeltje struikelt de arme man. Boos wordt Brigitte echter niet. Verre van dat. Ze geeft juist een tegenovergestelde reactie en ontfermt zich meteen over de gestruikelde bediende, daarbij niet eens op haar natte kleding lettend. Ze grapt er achteraan: 'Welkom in de kroeg hoor. Ach, wat maakt het uit. Ik heb nu een natte kont, dat had ik ook toen ik net in het zwembad lag.'

Het bevestigt het beeld dat veel mensen van de zangeres hebben, lief en zachtaardig. Iets wat Brigitte graag tegenspreekt. 'Men

ziet mij vaak als een soort heilig boontje, maar ik kan ook best pittig zijn, hoor. Je kunt in mijn vak namelijk niet zo lang blijven bestaan als je af en toe niet voor jezelf durft op te komen. Misschien bestaat dat lieve beeld over mij omdat ik altijd aardige rollen heb gespeeld, of omdat ik blond haar heb? Ik weet het niet. Maar je zou mij eens moeten zien, samen met mijn beste vrienden Rolf Koster en Tony Neef. De directe humor die dan over tafel gaat. Dat gaat echt heel erg ver.'

Diezelfde lol heeft de zangeres dagelijks met Robert. 'We zitten echt op één golflengte met elkaar', zo verduidelijkt Robert. 'Vaak hebben we samen de grootste schik en snapt de rest er niets van. Het klinkt misschien afgezaagd, maar we zijn ook echt maatjes van elkaar. Op alle vlakken klikken we en zodoende zijn we elkaars partner, vriend en minnaar.'

Brigitte sluit aan: 'Met Robert ga ik door tot het einde. Ik ben klaar. We hebben ook afgesproken elkaar een levenlang trouw te blijven. Die afspraak mag niet geschonden worden. Het is tegenwoordig heel normaal om er zo nu en dan iemand 'bij te nemen', maar wij zijn daar niet zo van. Verlieft worden op een ander kan gebeuren. Maar ik hoop dat, als dat ooit gebeurt, Robert er met mij over durft te praten. Op die manier zal dat ge-

voel dan kunnen overwaaien, hoop ik. Maar dat is iets anders dan zomaar een keer ondoordacht met iemand de koffer in duiken.'

#### Binnen zes maanden

Brigitte en Robert leerden elkaar kennen op een feest. Daar sprak laatstgenoemde zijn huidige vrouw aan. Die vond hem maar een 'slijmjurk' met zijn gladdere praatjes en complimentjes. Al zag ze wel

direct de knappe man in hem waarnaast ze nu dagelijks wakker wordt. 'Dat wel', aldus Brigitte. 'Maar ik kende hem verder niet, dus ik liet het gaan. Een paar maanden later stuurde hij me ineens een mailtje met de vraag of ik eens met hem uit eten wilde. Niks voor mij, totdat ik hem weer wat later opnieuw tegenkwam bij de première van de musical Chicago. Ik herkende hem meteen en het praatje duurde dit keer wat langer. Er volgden mailtjes, telefoontjes, een eerste afspraakje en daarna is hij eigenlijk nooit meer bij me weggeweest.'

Ook voor Robert was het direct duidelijk. Sinds zijn relatie met de blonde schone kijkt hij naar eigen zeggen niet meer naar andere vrouwen. Binnen zes maanden na de eerste ontmoeting trouwde het stel al. 'Dat klinkt misschien wat snel, maar wij waren erg zeker van onze zaak', zo vertelt Brigitte, terwijl ze uitkijkt over de strandvlakte met wuivende palmbomen. 'Ook onze familie riep: 'Julie horen gewoon bij elkaar. Dat zagen we al vanaf de eerste dag'. Robert's aanzoek was heel romantisch, met kaarsjes en lieve woorden in de slaapkamer. Vervolgens hebben we alles in een week tijd geregeld. Van het uitzoeken van de trouwjurk tot het passen van de ringen. Na de ceremonie zijn we samen door Amsterdam

gaan varen in Robert's sloep. Hapjes erbij en een wijntje. Te romantisch voor woorden. Volgend jaar willen we opnieuw trouwen, maar dan in het groot. Zoals het eigenlijk hoort. Daarnaast leven we allebei heel erg toe naar een langlopend project waar we beiden erg trots op zijn. Al jarenlang had ik de wens om een album met mijn eigen liedjes op te nemen en na twee succesvolle singles is het in februari zover. Dan komt mijn muzikale kindje ter wereld.'

#### Een ander niveau

De zangeres straalt van geluk, ondanks haar babydrama. Na vijf jaar vrijgezel te zijn geweest en daarvoor verschillende relaties te hebben gehad die op niets uitliepen, heeft ze nu de man gevonden waarmee ze oud wordt. 'Vroeger werd ik heel snel verliefd en steeds weer op een ander. Totdat ik Robert tegenkwam, toen wist ik dat dit echte liefde was en alles wat ik daarvoor voelde zich toch op een ander niveau afspeelde. Ik ben jarenlang zo teleurgesteld geweest in de liefde en ik heb er zo lang op moeten wachten... Maar het was het allemaal waard. Want uiteindelijk heb ik het gevonden en ik laat het ook nooit meer los.'

