

Wie denkt Frank Masmeijer wel dat hij is?

PROFIEL — Gaat die ouwe showbiz-koning de dans nou weer ontspringen? Na zijn veroordeling tot acht jaar cel in België wegens cocaïne-smokkel wist Frank Masmeijer (57) een jaar lang uit handen van justitie te blijven, maar dankzij een internationaal opsporingsbevel werd hij vorige week in Breda toch in de kraag gevat. Na inlevering van zijn paspoort mocht hij weer naar huis.

TEKST FRANK WAALS FOTOGRAFIE ANP

Busted!

Als televisiepresentator werd hij in de jaren 80 en 90 al snel een kijkcijferkanon en lieveling van het publiek, maar deze eeuw ontdekte Frank Masmeijer dat er toch meer bestond dan het klip en klaar oplepen van andermans teksten. De admiraal van Assen ging in zaken en opende achtereenvolgens grand cafés in Antwerpen, Sint-Niklaas en Ninove, en voegde daar in 2012 nog een grote amusementshal met Belgisch topentertainment aan toe. Een tijdje ging dat goed, maar na het faillissement van zijn laatste zaak zocht de oud-presentator zijn heil in het smokkelen van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Hij werd gesnapt en ogenblikkelijk vastgezet.

Wat deed hij daarna?

Hij hield zich na zijn vrijlating uit voorarrest in ieder geval niet schuil en dook, daags voor de rechterlijke uitspraak, doodleuk op in allerlei praatprogramma's om zijn zojuist uitgekomen biografie te promoten. In het boek een gedetailleerde beschrijving van zijn handelen tijdens de smokkeldeal en de vechtpartij met de maffia die de mislukte gang van zaken hem opleverde. Op 13 oktober 2017 werd hij definitief veroordeeld tot een geldboete van 48.000 euro en een gevangenisstraf van acht jaar. Maar in plaats van zich te melden in de lik, ging hij in hoger beroep en

Ik ben geen flamboyante maffiaman

op de vlucht naar Nederland en Spanje. Zijn postadres in Soest hield hij wel aan. Vorige week werd Masmeijer, inmiddels internationaal gezocht, alsnog opgepakt in Breda. Na het inleveren van zijn paspoort en de belofte dat hij zich de komende tijd meermaals zal melden op het bureau, mocht hij naar huis. Op 16 november begint het hoger beroep.

Wat moeten we weten over Frank Masmeijer?

Hij is een vlotte babbelaar met aandacht voor mode, uiterlijk en volgens velen een gezellige peer, maar ook een draaikont die zo nu en dan de lezing van de gebeurtenissen aanpast.

Wat vind Frank Masmeijer van zichzelf?

'Ik ben gewoon een Nederlandse televisiepresentator en geen flamboyante maffiaman. Dat vind ik ook een heel rare titel en die mag je me ook niet geven.'

Wat vinden wij van Frank Masmeijer?

Iemand die zijn oude programmatitels *Drempels Weg* en *de Helemaal in je Eentje Show* wel heel letterlijk heeft genomen.

Wat vinden anderen van Frank Masmeijer?



Hij moet zich nederig opstellen
Nick Dijkman

NICK DIJKMAN auteur biografie

'Het verbaast me dat zijn onthullingen niet nog breder zijn opgepakt dan nu het geval is. Ik ben geen rechter, maar als je leest hoe hij in het boek praat over zijn rol in het drugsproces, dan kun je daar een vrij heftige conclusie uit trekken. Veel hebben we niet uit de tekst verwijderd, enkel wat details zoals namen van criminelen. Deze mensen lossen problemen namelijk anders op dan jij en ik. Frank doet er goed aan zich vanaf nu wat nederiger op te stellen. In de kroeg kun je een fantastische avond met hem hebben, maar tegelijkertijd is het ook een man die halsstarrig vasthoudt aan een bepaalde visie en leefwijze die in zijn positie niet handig is. Als verdachte in een drugszaak neem je bijvoorbeeld geen singletje op en laat je niet vol bravoure voor

Frank moet goed gedrag gaan laten zien
Kris Vincke

KRIS VINCKE Masmeijers Belgische advocaat

'Pas als de straf in hoger beroep is uitgesproken, kan Masmeijer een verzoek doen deze uit te zitten in Nederland. In België kom je enkel in aanmerking voor vrijlating na een derde van de straf als je goed gedrag vertoont. Zo niet, dan is het toch echt jammer maar helaas. Ik adviseer hem dat dus maar te laten zien. Over mijn wens aan Masmeijer om zich al veel eerder te melden, doe ik geen uitspraken. Ik heb zo mijn strategieën en die leg ik telkens aan hem voor. Ik heb wel het idee dat hij daar zo nu en dan voor open staat en we gaan voortdurend met open vizier het gesprek met elkaar aan. Het is inderdaad een vlotte babbelaar, maar wat wil je als je jarenlang presentator op televisie bent geweest?'

Alleen de hand van God kan hem helpen
Gerard Cox



GERARD COX oud-collega

'Ik heb heel lang geleden, ik denk een jaar of twintig terug, een paar shows met hem gedraaid en samen liedjes gezongen in zijn *Frank en Vrij Show*. Wat ik me van hem herinner, is dat het een uiterst aangename man was die stond voor zijn werk. Een fijn persoon om mee te werken, dus. Ons contact is de afgelopen jaren wat verwaterd, maar dat zijn huidige situatie in de verste verte lijkt op zijn leven van weleer mag duidelijk zijn. Een leven dat zo ver afstaat van wat hij ooit leidde en waar ik geen deel meer van uitmaak. Als hij ooit weer wil terugkeren op dat plekje op de ladder, dan is er enkel de hand van God die daarvoor kan zorgen en hem daarbij kan helpen.' ✖