

Miryanna van Reeden: 'Ik kan heel goed alleen zijn'

Even lekker bijkomen
op Cyprus **PRIVÉ**
EXCLUSIEF



MIRYANNA VAN REEDEN was het afgelopen tv-seizoen te zien in 'GTST', maar het theater lonkt alweer, net als haar nieuwe rol als trouwambtenaar. Op uitnodiging van PRIVÉ en Corendon kijkt ze hier tijdens een korte vakantie op Cyprus op vooruit. 'Nu ik de vijftig gepasseerd ben, durf ik me nog meer uit te spreken en stil te staan bij wat belangrijk is. Ook wat familie betreft. Mama kreeg een hartaanval, maar ik kan haar echt nog niet missen.'

Door FRANK WAALS
Foto's ALBERT DEN ISEGER e.a.

Spelen in een soap was al even geleden voor **MIRYANNA VAN REEDEN** (50). Zeven jaar zat er tussen haar vertrek uit *Onderweg naar Morgen* en haar debuut in *Goede Tijden, Slechte Tijden*. Toch heeft ze ook *GTST* inmiddels weer vaarwel gezegd en ze richt zich nu op nieuwe projecten, zowel in het theater als daarbuiten.

Dat klinkt divers.

'Dat is het ook. *GTST* was enig om te doen en ik zou er zo weer willen terugkeren, maar het was echt een gastrol. Nu bereid ik me voor op een theaterrol voor volgend seizoen, wanneer ik samen met **ARIJAN VAN BAVEL** in *Medisch Centrum Best* sta. Ik mag daarin een lekker vals loeder spelen. Echt zo'n zuster die je niet aan je ziekenhuisbed wilt hebben, heerlijk! Daarnaast ga ik me ook richten op een heel andere rol, namelijk die van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Een

ideetje van mijn collega **PEGGY VRIJENS**. Sinds de crisis mag je vaak al blij zijn als een theatervoorstelling 75% zaalbezetting heeft, dus ik bekijk daardoor ook andere opties. Mensen trouwen heeft iets overeenkomstig met acteren. Je spreekt voor groepen mensen en krijgt te maken met emoties. De hele symboliek van twee verliefde mensen tegenover vrienden en familie spreekt mij aan. Binnenkort mag ik meekijken bij drie verschillende babsen, voordat ik zelf aan de slag ga. Dat ga ik onder meer doen bij het bedrijf Bekende

Babsen van **DANIEL VAN LEEUWEN**. Mocht ik zelf ooit trouwen, dan zie ik graag mijn zus **ELSBETH** of mijn goede vriend **DENNIS OVEREEM** als ambtenaar voor me staan.'

Zou het Kaya Artemis Resort op Cyprus een mooie plek voor je bruiloft zijn?

'Dit is inderdaad een superfijne plek. De vlucht liep gesmeerd en ook het resort dat ze ons hebben aangeboden, is bijzonder. Alleen al het feit dat ik hier kan kiezen uit zwembaden is heerlijk. Soms heb

je behoefte aan wat stilte en een andere keer wil je weer onder de mensen zijn. Dat kan hier allebei, want het complex is qua omvang bijna een klein dorp. Bovendien is er de hele dag door overal wel iets te eten, en aangezien ik om de twee uur trek heb, bevalt mij dat. Ook het eiland, dat is opgesplitst in een Grieks en Turks gedeelte, hebben we verkend. Qua mensen, religie en opvattingen zie je daarin een wezenlijk verschil. Prima om dat in een vakantie te kunnen combineren, helemaal nu ik weet dat het op het thuisfront allemaal weer helemaal goed gaat.'

Want dat was niet zo?

'Mijn moeder **MINNEKE** (77) kreeg begin mei een hartaanval, maar is gelukkig succesvol gedoterd. Mijn moeder was bij vrienden onwel geworden op het toilet. Ze voelde zich niet goed worden, verloor plotseling al haar spierkracht, zakte door haar knieën en lag al snel zweterig en kortademig op de grond. Ze wist: 'Ik moet snel weer bij mijn vrienden zien te komen, want anders kan het over zijn.' Bij een hartaanval is het soms minutenwerk voordat zoiets fataal kan zijn. Gelukkig kwam er op dat moment net iemand de gang in

lopen. Ze werd binnen een mum van tijd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Enschede. Gelukkig kregen we haar daar al snel aan de telefoon en gaven de artsen aan dat het voor mij en mijn zus veilig was om pas de volgende dag over te komen uit Amsterdam.'

De schrik zat er goed in?

'Ik kan mijn moeder echt nog niet missen. Mijn vader **WIM** is met zijn 81 jaar nog iets ouder, maar ook hij mag van mij nog heel lang blijven. Hij is gelukkig al dertig jaar in goe-

Lees verder op de volgende pagina.

'Plotseling verloor ze al haar spierkracht en zakte ze door de knieën'



Miryanna en haar moeder Minneke.

de handen bij zijn tweede vrouw in Appelscha, maar mijn mams woont alleen. Dat was voor mij op mijn 37ste ook de reden om toch maar eens mijn rijbewijs te halen, want ik wil op elk moment van de dag naar haar toe kunnen als dat nodig is. Als mensen mij jaren geleden vroegen of mijn ouders leefden, zei ik altijd vanzelfsprekend ja. Nu zeg ik dat met het besef dat het over een paar jaar inderdaad anders zal zijn. Vergankelijkheid is gek, maar sterven hoort nu eenmaal bij het leven. Deze ervaring deelde ik met mijn zus. Ze is mijn hartsvriendin en samen zijn we een soort tweeling die voor ons gevoel te laat uit elkaar is getrokken. Ooit hebben we ons als pubers flink afgezet tegen onze ouders, maar omdat zij nooit zo moeilijk deden over het verplicht aanwezig moeten zijn tijdens bijvoorbeeld de kerstdagen, dreven we daardoor ook weer heel gemakkelijk naar ze terug. We zijn beiden dankbaar voor elke dag die we nog met hen hebben. Zij worden ouder en ik ook. Met dertig worden had ik moeite, maar nu ik vijftig ben, voel ik me trots dat ik al een halve eeuw op deze aarde mag rondlopen.'

heb ik dat geprobeerd door mezelf aan te melden op een datingsite, maar werd ik er al vrij snel weer afgegooid omdat men dacht dat ik me met een nepprofiel voordeed als de actrice Miryanna van Reeden, haha. Een andere keer rolde er wel een date uit, maar voelde het afspreken dan weer heel erg onnatuurlijk. Als een soort zakendeal waarbij we op een gezette tijd gingen onderzoeken of de computer, die ons matchte, gelijk had. Nee dus.'

Toch heb je drie relaties van negen, zeven en vier jaar achter de rug.

'Mijn laatste relatie was met GUSTAVO, een Argentijn die ik had leren kennen tijdens de opnamen van de serie *Julia's Tango* in Buenos Aires. In onze eerste periode verbleef hij steeds drie maanden hier en drie maanden daar, maar dat was geen doen. Je bent dan een complete herfst of winter zonder elkaar. Het Schengengebied bood uitkomst, want Engeland valt daar niet on-

Met Gustavo.



der. Wanneer je daar een middagje naartoe vliegt, en dus even buiten het Schengengebied reist, kun je daarna gewoon weer drie maanden in Nederland blijven. Dat is één keer goed gegaan, maar de tweede keer werd hij op Eindhoven Airport urenlang ondervraagd. Pas uren later lieten ze hem gaan toen hij zei dat ik zijn vriendin was en er foto's van ons samen werden getoond. Dat witte en beteuterde gezichtje waarmee hij naar buiten kwam, zal ik nooit meer vergeten. Hij wilde zo snel mogelijk naar de auto. We hebben alles onderzocht, van hier studeren tot werken en trouwen, maar hij mocht uiteindelijk niet blijven. Ik kan me nog goed herinneren dat ik hem informatie over de inburgeringscursus op dvd had gegeven. Ik zie hem nog zitten toen ik thuiskwam, op een krukje voor de tv. 'Ze willen echt niet dat ik blijf, hè?' zei hij.'

En dus hakte je de knoop door om de relatie te verbreken?

'Dat is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. De liefde was niet over, maar onze regering werkte ons, twee verliefde mensen zonder strafblad, simpelweg tegen. We zijn uiteindelijk nog een tijdje met elkaar doorgedaan, ik han-



gend met mijn armen om die laptop wanneer we Skypten en zo nu en dan toch weer even tijdens een bezoekje aan Nederland, maar dat legde daardoor ook een soort drukkende laag over onze relatie. Je weet dat je het fijn met elkaar moet hebben omdat dit ooit noodgedwongen gaat stoppen, maar dat zorgt er dan ook weer voor dat er kleine ruzietjes ontstaan. Je



bent beiden zo gespannen door dat zwaard van Damocles dat maar boven je hoofd hangt, dat het op een gegeven moment ook klaar moet zijn.

Bovendien voelde ik me schuldig om hem steeds weer drie maanden uit zijn ritme daar te halen. Ik had mijn acteercarrière voor hem willen opgeven als dat hem hier zou kunnen houden, maar het mocht helaas niet zo zijn. Stiekem hadden we de gedachte ooit alsnog ergens samen oud op een

bankje te belanden, maar nu hij een nieuwe vriendin heeft en vader is geworden, is het definitief voorbij. Toch ben ik ook blij voor hem dat hij zijn kinderwens, die ik niet heb, heeft kunnen vervullen.'

Tot slot: je bent actrice, hoe kijk je tegen de #MeToo-beweging aan?

'Mijn vak is een droom. Dit is wat je wilt. En wanneer mensen als **JOB GOSSCHALK** die dromen kapot maken, moet zo iets uitkomen. Hij heeft mij ooit fantastisch geregisseerd en ik heb met hem gelachen toen ik nog onwetend was, maar inmiddels weet ik dat het een misdadiger is. Hem zien terugkeren in zijn oude rol zou voor alle acteurs een enorme klap in onze smoel zijn. Hij heeft herhaaldelijk bewezen zich niet aan de regels te

kunnen houden en dan is er maar sanctie: oplazeren! Steeds maar weer mensen vragen zichzelf te bevredigen of uit te laten kleden tot op het punt dat het niets meer met acteren te maken heeft. Fouten maken is menselijk, maar hij deed het dertig jaar lang, al sinds zijn periode bij Harry Klooster Casting. Dan is het een keuze om carrières te knakken en dromen om zeep te helpen. Welke ouder zet zijn kind nu nog zonder zorgen op een toneelschool met de gedachte dat hij daar in veilige handen is? Ik kan wel huilen als ik daaraan denk. Wat zou ik doen als ik hem weer zou tegenkomen? Ik denk dat ik me dan kapot schrik en dapper



Job Gosschalk.

genoeg ben iets tegen hem te zeggen, maar veel liever loop ik hem nooit meer tegen het lijf. Alles wat er over hem geschreven is, was geen pesterij, maar nodig om mensen wakker te schudden. Job heeft zo veel mensen naar de kloten geholpen en dat is laakbaar.'

Met Corendon naar Cyprus

Met zijn rijke cultuur, heerlijke klimaat en prachtige stranden is Noord-Cyprus jaarlijks voor veel vakantiegangers de ideale zon-, zee- en strandbestemming. Op dit pure eiland met een geschiedenis die ruim tienduizend jaar terug in de tijd gaat, is er genoeg te ontdekken en bewonderen. Bezoek de overblijfselen van oude beschavingen die het eiland tot een waar openluchtmuseum hebben gemaakt of ontdek het groene berglandschap van het authentieke Noord-Cyprus. Het Karpas schiereiland in het noordoosten van Cyprus is ongerept en geschikt voor een ontspannen wandeling. Ook het Kyrenia-gebergte spreekt tot de verbeelding. Niet

voor niets zou **JULIUS CAESAR** het eiland cadeau hebben gedaan aan zijn geliefde **CLEOPATRA**. Cyprus is gezegend met een mediterraan klimaat met warme, droge zomers en milde winters. Tussen half mei en half oktober heeft u de meeste kans op prachtig weer. In de warmste zomermaanden ligt de temperatuur zelfs rond de dertig graden en is het zeewater aangenaam. Corendon vliegt van maart tot november twee keer per week naar de luchthaven in Noord-Cyprus. Een acht-daagse vakantie naar Cyprus is bij Corendon al te boeken vanaf € 199,- per persoon inclusief retourticket, transfer en verblijf.

