

'FEYENOORD-SUPPORTER BEN JE NOOIT MET MATE'

Brigitte Nijman (44) is zangeres en musicalster, maar bovenal een echte Rotterdammer in Amsterdam. Daar speelt Feyenoord nog altijd een grote rol in haar leven, dankzij een rood-witte opvoeding. 'Op zondag was het: klep dicht en voetbal kijken.'

Text: Frank Wouda
Foto's: Anne Hendriks

Met de paplepel ingegoten. Dat moet betekenen opgevoerd in een Feyenoord-familie?
'Stiekem nog, ik ben rood-wit geboven. Met name de familieleden van moeder kant zijn hardcore Feyenoord supporters. Tante Dudy woont nu daar schijnbaar opa en oma. Op zondag was het altijd: klep dicht en voetbal kijken. Er was alleen één probleem: ons gezin bestond uit een vader, moeder en drie dochters. Met al die meiden in huis was het wettelijke een behoorlijke strijd wie de grote tv-moeder gebruiken. Toen wij klein waren, woon mijn pa en oma mijn nummer en ik bevoen onze niet-zoals-Dallas en Dyanite te kijken. Naarmate we ouder en manliker werden zat die ouwe toch steeds vaker op dat kleine toestel met antenne te kijken en bragen wij gracieuselijk in de woonkamer voor het grote apparaat. Met de jaren groeide ook onze interesse tot het uitsamen van een hele wedstrijd dan leken we vaker samen. Al betekende dat niet dat ik mijn strigge babbel onklaag schreefde. Wanneer de honden gingen kloffen, pa schold op de spelers of de scheidsrechter en mijn nummer en ik er ook nog eens doortheen kwiebbelden, was het regelmatig: 'Brigitte, kap nu eens niet dat gemier door de samenstelling heen!'

Blijft het alleen bij televisie kijken of zien we je ook anders in het stadion?
'Ik kom zeker soms in het stadion. Ik was amper avers of mijn opa nam me al mee naar trainingen. Daar moest ik de liefde voor de club laten groeien, zat hij. En mijn oom en tante hebben het huis volbragen met ingelijste T-shirts met handtekeningen, sigaretten en vaantjes. Die steken niet onder stoelen of banken voor welke club ze zijn. Er bestond al vanaf mijn geboorte geen andere club. Ik moest voor Feyenoord zijn. Daar was geen discussie over

mogelijk. En supporter ben ik dubbel en dreus geworden, want Feyenoord-supporter ben je nooit met man.'

Kijk je het voetbal om het spel of de mannen?
'Wat denk je zelf? Ik ben een vrouw, kom op nog! Het is de mooie, gepijnde mannenbenen en dan pas het spel. In die volgende, kaba. In mijn twintiger jaren was ik helemaal gek van John de Wolf. Sier, rug, lang surfbaar en een prima stopplaatje. Een enkele keer kwam ik hem tegen in een café op het Stadhuisplein en was ik vervolgens de hele avond druk



doende colarites te bestellen wanneer hij dat ook deed. Het lukte me echter niet zijn aandacht te trekken, dus een hele rits weekenden daarna ging ik wederom stappen in datzelfde café in de hoop hem opnieuw tegen te komen. Zonder succes.'

Je bent gek op Feyenoord maar woont in Amsterdam met een man die voor Ajax is...
'Tja, het kan raar lopen in het leven. Dan blijkt

de liefde voor een ander toch sterker dan wat dan ook. Als student ging ik al in Amsterdam wonen in verband met de theatershow Janny, waar ik toen in speelde. Die man, Robert, kwam later pas en dat ene minuscule vergeten we dan maar even. Ik ben Rotterdamse en dat is er niet meer uit te slaan. Toen Feyenoord de UEFA Cup won tra kookte van horensia Dortmund schreeuwden de mensen hier op Zeeburg ook allen bij elkaar. Een ware Feyenoord-hysterie met mensen die door opstaande remen van de ene flat naar de andere schreeuwden, juichten en zongen. En dat in Amsterdam! Supergelukkig, ik deed ook direct de lendenen in om lappes te gaan maken. Bovendien hebben wij de beste liedjes. Feyenoord heeft een hoger meezinggehalte dan leden van welke club dan ook.'

Wat is de uitdaging voor de ploeg dit seizoen?
'Ten doen wat die meeste spelers nog nooit is gelukt: kampioen worden. Feyenoord heeft veel jonge jongens in de selectie en die zijn nog nooit bovemaan getuigd in de Eredivisie. Het is nu echt tijd om die laatste stap te zetten en deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Het is moeit te laat of te gek om nieuwe dingen te doen. Zo was ik zelf jarenlang fan van Rob de Nis en heb ik onlangs een cd uitgebracht met zijn hits in een nieuwe jasje. Rob was dolenthousias. Ik had ook kunnen denken: dat lukt me toch niet, hij zegt vast en zeker nee, maar het pakte anders uit. De meningen moeten onze jongens ook hebben en dan gaan we een mooi jaar tegemoet.'

'Toen Feyenoord de UEFA Cup won, was er ook hier in Zeeburg Feyenoord-hysterie'

